

DATEN TEN TIJDE VAN CORONA



Tijd en het moment van dit schrijven: een gure, kille zondagmiddag, 29 maart. Een week of twee voor onze kopijsluiting, wanneer, vrezen wij, deze vrijwillige lock down nog – lang – niet ten einde zal zijn.

Vorige week trokken de mensen er na een week gedwongen binnen zitten massaal op uit naar bos en strand, deels ook vanwege het schitterende weer. Nu, een week later en hard op weg naar meer dan duizend doden in ons landje, zien we maar weinig mensen buiten. We worden banger, voorzichtiger en verantwoordelijker kennelijk. Al zal ook de snijdende oostenwind en het gebrek aan zon een remmende rol spelen. Daartegenover hoorden we net op de radio van wat begrijpelijke, maar oerdomme, illegale feestjes in o.a. Dongen, Waalwijk en Den Bosch. En van een natuurgebied in Landgraaf, dat zojuist afgesloten moest worden vanwege de drukte. Het blijkt, zeker voor jongeren, maar even goed voor veel ouderen toch ook nu nog heel moeilijk je voor te stellen dat die gezellige medemens dodelijk kan zijn. Wellicht niet meteen en direct voor jou zelf, maar dan misschien toch wel op termijn voor een ander.



Wat dat bewustzijn betreft zijn oudere homo's nu helaas in het voordeel. Want zij herinneren zich nog heel goed, en zeker nu weer, die donkere jaren tachtig. Toen er ook een mysterieus virus rondwaarde. Eentje dat je een gruwelijk

en langdurig ziekbed en voortijdig einde kon bezorgen. Je leerde al snel dat, hoe aantrekkelijk of lief die mooie jongen of man ook oogde, fysiek contact met hem je dood kon betekenen. Uiterste voorzichtigheid was geboden, want er waren nog geen hiv-remmers of PrEP! We hebben er een paar vrienden en bekenden door verloren en er - nog altijd - een traumatje aan overgehouden. Daarna hebben velen nooit meer echt onbevengden seks kunnen hebben zoals voor die tijd. Nog elk jaar maken ze trouw de vervelende gang naar de GGD voor hun jaarlijkse soa 'APK', al neemt de noodzaak daartoe met de jaren jammer genoeg wel snel af...

Als contact maken met mensen buiten of in café of restaurant niet meer kan, dan maar digitaal en binnen, net zoals bij thuiswerken. Gelukkig zijn we al jaren gezegend met het internet en is digitaal daten meer regel dan uitzondering. Probleem opgelost zou je denken. Niets is echter minder waar natuurlijk, want het liefst zou je na een geslaagd digitaal contact daar toch ook een lijfelijk gevolg aan geven. Juist dat lijkt nu niet echt een

aanrader. Hoe mensen dat oplossen is moeilijk met zekerheid te achterhalen. Op datingsite Grindr staat al een tijdje een duidelijke Corona waarschuwing. Maar bij jou in de buurt zie je op het scherm nog steeds zo'n beetje dezelfde gezichten en dezelfde oproepen om seks en/of contact: 'bij mij, bij jou, in café, restaurant of coffeeshop'. Al zijn die laatste drie inmiddels door de nieuwe realiteit ingehaald. Wijs lijkt het om het te laten bij chatten en uitwisselen van foto's en beelden. Snapchat en andere videobeeld 'mogelijkheden', en apps als Skype en Omegle ('a great way to meet new friends, even while practising social-distancing' lezen we) bieden mogelijkheden te over lijkt me. Probeer het anders zelf maar eens.

Mocht dat toch te veel gevraagd zijn, dan wel minstens anderhalve meter afstand houden. We zien het voor ons en fantaseren – een beetje ondeugend - over de mogelijkheden. Liefst met mondkapje... Moeten ook denken aan een ontroerende film 'Bent', nee, niet die recente, maar de succesvolle verfilming uit 1997 van een toneelstuk dat 20 jaar 'liep' in Londen, met Ian McKellen, (die van De Davinci Code, de Hobbit en Lord of the Rings) en zelfs een mooie rol voor Mick Jagger! Het verhaal speelt in het vooroorlogse Nazi-Duitsland en gaat over het tragische lot van drie homoseksuele vrienden.

Een van hen, Max komt terecht in een concentratie kamp, waar hij, hoe onmogelijk ook, verliefd wordt op een medegevangene, Horst. De meest ontroerende scene, die we ons na jaren nog herinneren is dat zij beiden op een flinke afstand van elkaar strafappèl hebben en uren doodstil moeten blijven staan. Waarbij ze, alleen door elkaar aan te kijken, wel degelijk seks met elkaar hebben. Misschien een scene waaruit we in geval van nood inspiratie kunnen putten. Want liefde zonder lijfelijk contact lijkt ons op den duur heel moeilijk, zo niet onmogelijk vol te houden. Om de moed er in te houden, nemen we ons voor vanavond na Lubach, die film nog eens te bekijken. Verder

laten we het maar bij wat nootjes en een goed glas rode wijn en putten troost uit de gedachte dat er nog een koelkast vol eten, plenty toilet papier en zelfs nog een paar dozen Kleenex in huis zijn. Vooral die tissues zullen nu nog heel lang mee gaan, vrezen we....

Blijf gezond zo goed als je kunt en laten we ons blijven voorhouden dat de liefde alles overwint. Dus uiteindelijk ook Corona!



TOEKOMSTLES UIT VREEMDE TIJDEN

COVID-19, of het coronavirus houdt de hele wereld in de greep op het moment dat ik dit schrijf. Waar het op sommige plekken lijkt alsof alles stil staat, draaien elders mensen overuren. Of dit nou is om hun startende of al lopende onderneming overeind te houden, ontheemde losgeslagen kinderen te vermaken, voor hun 'oudere' medemens te zorgen of omdat ze een vitaal beroep hebben. Wat ik merk als groepsleider in de jongerenpsychiatrie: met een heuse lock-down lijkt het alleen maar drukker te zijn dan normaal.

Dan heb je nog steeds de mensen die vinden dat het allemaal maar overtrokken is: 'het is maar een griepje'. Echter: Voor de één 'maar een griepje', voor anderen een doodvonnis. Die lakse houding is vooral gevaarlijk voor je medemens. Ik kan me wel voorstellen dat het allemaal lastig te bevatten is. Weinig is abstracter dan 'de overheid' of 'het virus' wanneer je in jouw concrete werkelijkheid vrij weinig onraad ziet (behalve dan touwtrekkende, nijldige mensen bij het toilettrollen-vak).

Zo probeer ik zelf al weken duidelijk te maken aan 'mijn' jongeren wat dit nou allemaal inhoudt voor hen en de rest van Nederland. Toen ik voor de zoveelste maal had uitgelegd dat Pieter (gefingerde naam) toch echt niet naar buiten mocht om even ergens met wat vrienden te hangen kwam de vraag: "En van wie mag ik dan niet naar buiten?" Vermoed, na ongeveer twaalf keer in één uur ditzelfde gesprek, zei ik wat kribbig tegen negen argwanende gezichten: "Van de overheid.". Dit was overduidelijk niet afdoende gezien de reactie: "Ja, schijt. Wie?". Ik besloot onze minister president maar eens voor de bus te gooien: "Mark Rutte.". Waarop collectief volgde "Dan is Mark Rutte een lul.". Ik ben bang dat Mark daarmee wat aan populariteit heeft ingeboet bij een aantal jongeren (sorry Mark! Je doet geweldig werk, ga zo door). Dit voorbeeld tekent wat voor een aantal mensen geldt: Het is een ver van je bed show. Laten we echt oprecht hopen dat besmetting inderdaad ver van hun bed blijft. Maar wees bewust dat dit wordt bevorderd door voorzichtigheid en veiligheid in je gedrag alsof corona vlak bij datzelfde bed is.



40+, onze Jong&Out-groep en Café OokZo! kunnen voorlopig niet door gaan. Gelukkig worden er allerlei nieuwe dingen bedacht. Zo sturen we J&O, lijsten van LHBTQ+-boeken, die de jongeren kunnen lezen, en ook van films en series en zo meer. Verder hebben we onze oudere leden even gebeld om ze een hart onder de riem te steken en te checken of alles okay is. Dat bleek gelukkig in vrijwel alle gevallen zo te zijn. En #iedereenmagzoenen moedigt nu even niet de fysieke openbare kus aan, maar de virtuele. En als bestuur blijven we natuurlijk beleidsmatig bezig



(ook Regenboogoverleg kan via Skype) en we denken toekomstgericht alvast na over activiteiten ná de corona-periode. Alhoewel de corona ellende super vreselijk is, zou het toch mooi zijn ook het nodige uit deze crisisperiode overeind te houden: waardering voor een ander, niet meer altijd alles moeten en willen, wat meer rust, niet meer overal met zijn allen fysiek bij zijn, thuis dingen organiseren of werken zodat de natuur het minder zwaar te verduren heeft en we onszelf en onze medemens kunnen ontzien.

Ik hoop vooral dat iedereen veilig is en blijft, en dat als je deze column leest betere tijden zich aandienen. Pas op jezelf maar ook vooral op de

ander. Hopelijk kunnen we ná deze lastige periode een heel tof feest organiseren want Gaygod wat mis ik 'gezellig samen zijn'. Voor nu ga ik weer verder met thuis stretches doen. Want ik heb met mezelf afgesproken tegen het eind van de zelfisolatie (buiten het werken) net zo'n jump-split te kunnen maken als die ze bij Rupaul's Drag Race altijd doen (*a boy can dream*). Hou het veilig en hopelijk tot snel.

Marvin, duovoorzitter



BoschRoze is een uitgave van COC Noordoost Brabant

Redacteuren / medewerkers:
Ivo van Harmelen, Ruud Maltha, Kees Metz, Peter Sleutjes, Jan van Velthoven
Lay-out en webmaster:
Fokko van der Woude

Redactieadres:
Postbus 1420
5200 BL 's-Hertogenbosch
peter@cocnoordoostbrabant.nl

Deadline nr 4 2020: 1 juni 2020

nederlandse vereniging
tot integratie van homoseksualiteit
COC Noordoost Brabant

Het COC behartigt mijn belangen
(en die van anderen).
Daarom meld ik mij aan als lid.

Lidmaatschap 45 euro per jaar,
vanaf 26 jaar (door ANBI aftrekbaar
van Inkomstenbelasting).

Jonger dan 26: 26,50 euro.

Naam: _____ M / V

Geboortedatum: _____

Adres: _____

Postcode: _____

Woonplaats: _____

E-mail: _____

Tel: _____

Stuur deze bon naar:
COC Noordoost Brabant, Postbus
1420, 5200 BL 's-Hertogenbosch

of ga naar
www.cocnoordoostbrabant.nl



Telefoonnummers / Internet

COC Noordoost Brabant

Postbus 1420
5200 BL 's-Hertogenbosch
info@cocnoordoostbrabant.nl
www.cocnoordoostbrabant.nl
tel. (073) 369 03 49
Bezoekadres (na telefonische afspraak): Schilderstraat 33, 5211 NB 's-Hertogenbosch

COC Nederland

tel. (020) 623 45 96
info@coc.nl
www.coc.nl

De Kringen Den Bosch (mannen)

Praatgroep voor homoseksuelen
kringendenbosch@live.nl
www.kringendenbosch.nl

Orpheus

Hulpverlening bij homo- /
biseksualiteit in man-vrouw relaties
www.orpheushulpverlening.nl

IHLIA

Internationaal Homo/Lesbisch
Informatiecentrum en Archief
tel. (020) 606 07 12
www.ihlia.nl

Gay & Lesbian Switchboard

Voor al uw vragen met betrekking
tot seksualiteit
tel. (020) 623 65 65
info@switchboard.nl
www.switchboard.nl

Landelijk netwerk Biseksualiteit

tel. (06) 229 38 519

De Kringen

Praatgroep voor homoseksuelen
info@kringen.nl
www.kringen.nl

Gay sportclub Zoete Lieve Gerritje (ZLG)

info@zlgdenbosch.nl
www.zlgdenbosch.nl

Wandelclub "Zusje Van"

Wandelclub voor lesbische vrouwen
zusjevan@ziggo.nl
www.facebook.com/Wandelclub-
Zusje-Van-1523862491256623/

Aids/Soa infolijn

tel. 0900 204 20 40

de Luisterlijn

(voor een luisterend oor)
tel. 0900-0767 (dag en nacht en
anoniem)
www.deluisterlijn.nl (chat 10:00 –
22:00 uur)

Stichting Outway

Voor homo/lesbo/bi jongeren en
hun omgeving.
tel. (06) 188 09 850
www.outway.nl

Centrum voor seksuele gezondheid GGD Hart voor Brabant

Voor vragen over soa en het maken
van een soa- of Sensespreekuur
's-Hertogenbosch, Tilburg of Uden:
tel. 0900 – 369 69 69
www.ggdhvb.nl

CHJC, vereniging voor christelijke homo's en lesbiennes

www.chjc.nl

Netwerk voor dove en slecht- horende homo's en lesbo's

www.rozegebaar.nl

RADAR (Meldpunt)

Voor gelijke behandeling
Tegen discriminatie
tel. (073) 744 01 18

Stichting Buddyhulp

Postbus 5012
5201 GA 's-Hertogenbosch
tel. (06) 270 68 744
www.buddyhulp.nl
info@buddyhulp.nl

www.aidscaire.nl
info@aidscare.nl

HIV Vereniging Afdeling Brabant

www.brabant.hivnet.org
tel. (013) 570 56 00

Jong & Out

voor holebi-jongeren
www.jongenout.nl

BORN THIS WAY

Lady Gaga zong deze titel al 20 jaar geleden. Die mega-hit droeg de duidelijke boodschap uit dat we zijn wie we zijn, omdat we nu eenmaal zo geboren zijn. Een boodschap die de 'homo emancipatie' beslist bevordert heeft. De laatste tijd wordt er echter hier en daar een beetje 'geknaagd' en 'getwijfeld' aan die vermeende zekerheid dat je als homo geboren wordt. Zelfs in een geruchtmakend, maar aanvechtbaar wetenschappelijk onderzoek. Tot schrik van Kees Metz in zijn vorige BR-column. Deze kwestie was in 2015 reden voor 2 Vlaamse filosofen om onderzoek te doen in de wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp door de eeuwen heen. Zij schreven een zeer leesbaar boek.

Waarschuwing: Heel veel antwoorden krijg je nu ook weer niet van hen. Maar dat had je vooraf kunnen weten, want filosofen stellen vooral veel vragen. Af en toe voelt het alsof je trappelt in drijfzand en het antwoord op 'Born this way?' lijkt al lezende steeds verder uit het zicht te raken. Toch is er ook sprake van concreet houvast: aanwijsbare genetische en wellicht ook hormonale factoren, enige psychologische invloeden in de eerste levensjaren. Wat wel tamelijk 'hard' lijkt: de seksuele geaardheid ligt vast wanneer de puberteit begint rond de 10, 11. Hedendaagse jongeren bevestigen dat. Jullie recensent was ook 10 bij zijn eerste 'gevoel' voor een ander jongetje,

hangende aan een klimtouw op een kille maandagmorgen, op een al even kille lagere school in die kille 60-er jaren. Daarnaast blijft het vermoeden dat er toch ook individueel unieke ontwikkelingsvarianten zijn.

Er is veel leuks en interessants te vinden in dit boek. Zo blijkt 'homoseksualiteit' uiterst natuurlijk, als je kijkt hoe vaak het in het dierenrijk voorkomt! Pinguïns, meikevers, dolfinen, noem maar op, eigenlijk alle diersoorten. En je leert er nog eens wat van. Klaag maar nooit meer over ademnood tijdens seks: dolfin mannetjes 'penetrenen' hun mannelijke partner in het 'blaasgat' bovenop de

kop. Dat 20% van de geitenbokken de voorkeur geeft aan een andere bok schijnt zelfs belangrijk te zijn voor het 'businessmodel' in die sector. Wel valt op, dat er vooral over mannetjes die op mannetjes willen 'springen' gesproken wordt, - maar dat zal wel komen omdat de wetenschap door mannen gedomineerd wordt (of: werd?).

De evolutie komt ook uitgebreid aan bod: is homoseksualiteit nuttig voor de voortplanting?



Pentekening van blaaspenetratie bij orinocodolfijnen (1) (1999).

ROZE ICOON: HELM DE LAAT 1954 – 2020

In Nijmegen overleed, 3 maart 's-nachts in zijn slaap, geheel onverwacht onze dierbare Helm de Laat. Raadgever, organisator, uitgever, vriend, ook van het COC NoB. Het alfabet van de identiteiten had geen geheim voor hem. "Ik heb u vandaag kort meegenomen door de beelden van deze expositie, werk van twee generaties kunstenaars. Verbindend thema is het steeds weer zoeken naar identiteit. Ook een fluïde identiteit moeten we ons eigen maken en voortdurend vorm geven. En daarvoor hebben we behalve woorden ook beelden nodig." (uit zijn openingswoord Queering Art, 26 juli 2014)

Vanaf eind zeventiger jaren speelde Helm de Laat een actieve rol in de homobeweging in Nijmegen en daarbuiten. Zijn rouwadvertentie typeert hem als een "gedreven, soms verbeten voorvechter van homo/lesbische emancipatie". Zijn inbreng was van meet af aan, bijvoorbeeld op de redactie van 'Pink', eerder structurerend en sturend, dan uitdagend op de barricaden. Tenzij een grens werd overschreden: zo ging hij wel degelijk demonstreren als de Rooie Flikkers weer eens waren opgepakt omdat ze in rokjes en op pumps aanstootgevende liedjes stonden te zingen in de stad.



Helm Hans Dircks Theo Postma Redactie Pink juni 1981

Maar ook andere Nijmeegse lhbt-organisaties en politieke partijen organiseerden er bijeenkomsten en tentoonstellingen. Flikkertejater 'De Mannen van Daarnet', Theater AanZ en Mindmix (actief op scholen) en homokoor Cantus Obliquus hadden er hun uitvalsbasis. Ook Side Step, landelijk de

eerste dansschool voor 'dames met dames, heren met heren', was er thuis. Beeldend kunstenaars uit binnen- en buitenland exposeerden er met homo-lesbische en vrouwenkunst, omvangrijke groepsexposities, spraakmakende kunstprojecten. Gedurende tien jaar was Helm directeur van Villa Lila. Onder zijn impuls en tot zijn voldoening werd het een populair leer-werk-bedrijf waar tientallen studenten van de HAN en ROC stage liepen. Zo maakte hij zijn drie speerpunten meer dan waar: verjonging, vernieuwing, verbetering.

Kunst speelde een grote rol in Helms leven. Geen groter geluk voor hem dan thuis in de stoel met een vers boek in de hand. Vooral ook de beeldende kunst verrijkte zijn leven. Zo stimuleerde hij Pride Photo Nijmegen om vraagtekens te plaatsen bij stereotyperingen. Met name concentreerde hij zich, nationaal en internationaal, op de Queer Art, met tentoonstellingen, zijn stichting Quast en het elektronisch tijdschrift GLIMP!. Daarnaast spande hij zich in om de roze geschiedenis te boekstaven en door te geven. De site Quistory, het Lesbisch Archief Nijmegen, de Roze Stadswandeling en de site

➔ <http://www.rozegeschiedenis-nijmegen.nl/>, met name



En hoe kan 'het' zich eigenlijk voortplanten? Zijn 'we' geestesziek? Of juist niet? Hoe werd en wordt die vraag door de eeuwen heen beantwoord? Volkomen willekeurig en toch zogenaamd op wetenschappelijk gronden? En - het blijven filosofen - wat is 'ziek' dan eigenlijk? Wil je vooral veel vragen en zelf nadenken, en een interessant, mooi boek voor op de koffietafel? Voor nog geen 12 euro valt het op je de mat, zogenaamd gebruikt, maar spiksplinternieuw. Weer eens wat anders dan Netflixen.



bedoeld voor de jeugd en ontwikkeld samen met SchoolsOUT Nijmegen.

Laten we Helm zelf het woord geven als wij zijn betekenis willen duiden: "Mijn generatie is de generatie die opgegroeid is met een onzichtbare homoseksualiteit. Niet omdat homoseksualiteit van zichzelf onzichtbaar is maar omdat een actief proces haar onzichtbaar had gemaakt. Mijn generatie is vooral de generatie van dat zichtbaar maken geweest. Het zoeken naar een nieuwe beeldtaal, aanvankelijk vooral een Westers onderonsje, is inmiddels doorgedrongen in alle uithoeken van de globe. Die beeldtaal wil uitdrukking geven aan een herontdekte, afgestofte of misschien nieuwe identiteit. In de homo-lesbische beweging getuigt de uitbreiding van het queer alfabet van het zoeken naar die identiteit, niet iets vast staands maar meer iets dat voortdurend in beweging is, dat voortdurend bevestigd moet worden of verandert. Kortom een fluïde identiteit is..." Door in beweging te blijven doen wij recht aan zijn leven dat te vroeg tot stilstand kwam.



Queers on fire door Ranafarba

advertentie


Hart voor Brabant
LAAT JE NU GRATIS
OP SOA EN HIV ONDERZOEKEN!
OOK VOOR GRATIS HEPATITIS B-VACCINATIE
0900 369 69 69
VOOR INFORMATIE EN/OF HET MAKEN VAN EEN AFSpraak
Afspraak maken online: <https://ggd-afspraak.shdirect.nl/>

advertentie


IN DE KEULSE KAR
De Keulse Kar
Hinthamerstraat 101
5211 MH 's-Hertogenbosch
www.dekeulsekar.nl
Openingstijden 11.00 – 02.00 uur
Lunch / Diner / Koffie / Drinkjes

ROZE DRIEHOEK

COColumn

Het zal niemand ontgaan zijn dat 75 jaar geleden de Tweede Wereldoorlog eindigde, althans hier. Dat wordt uitgebreid herdacht en vooral gevierd vanuit de prachtige gedachte dat er sindsdien bij ons in West-Europa geen oorlog is geweest, een onmogelijk geachte periode.

Direct na de oorlog was de eerste reactie om maar zo min mogelijk aan die oorlog terug te denken. Voor de ergste slachtoffers was in feite geen echte aandacht. Natuurlijk, de joden hadden het moeilijk gehad, maar beseften die wel hoe erg het hier geweest was? En natuurlijk, de bezetting van Nederlands-Indië door de Japanners was niet leuk, maar daar hadden ze lekker het klimaat mee en hier in Nederland waren twee oorlogwinters de strengste ooit! Overlevende joden werden vaak vijandig aangekeken als ze terug wilden in de huizen waar ze door de Duitsers tijdens razzia's uitgehaald waren, of als ze om het tafelzilver vroegen dat ze bij burens of kennissen in bewaring hadden gegeven. Naarmate duidelijker werd wat er met de joden was gebeurd ontstond er enig medegevoel, maar dat duurde echt jaren. Iets wat voor generaties van ná de oorlog onbegrijpelijk is.

Dat er naast joden en Nederlands-Indiërs nog andere slachtoffers waren is echter bij heel veel mensen zelfs nu nog niet bekend en/of erkend. Sinti, Jehova's, communisten, Roma, geestelijk en lichamelijk gehandicapten, zij hebben zwaar te lijden gehad in de oorlog. Ook velen van dezen hebben het niet overleefd.

Nog een groep die pas heel laat, in de jaren '70, enige erkenning heeft gekregen als slachtoffer van de oorlog zijn de homo's. Homoseksualiteit werd heel lang niet eens geaccepteerd als mogelijke reden tot vervolging. Bovendien hadden de Duitsers in augustus 1940 homoseksuele handelingen ("tegennatuurlijke ontucht") strafbaar gesteld. Een verordening die na de oorlog niet is ingetrokken! In Duitsland zelf werden tussen 1933 en 1945 ongeveer 100.000 mannen opgepakt vanwege hun homoseksualiteit; zo'n 15.000 daarvan belandden in een concentratiekamp, de overigen kregen een gevangenisstraf of werden gecastreerd... Zestig procent van al die opgepakte homo's overleefde de oorlog niet. Niet alleen de Duitsers, ook medegevangenen zorgden ervoor dat mensen met een roze driehoek het extra zwaar hadden. Opmerkelijk is overigens dat, voor zover bekend, lesbische vrouwen niet expliciet vervolgd werden. Ook opmerkelijk: een beperkt aantal homo's heeft de oorlog overleefd doordat ze een relatie kregen met Duitse soldaten ("I love a man in uniform"). Hoeveel dat er zijn geweest is onduidelijk, omdat deze relaties zeer geheim moesten blijven en de betrokkenen er na de oorlog niet graag voor uitkwamen.

De werkelijke aantallen homo-slachtoffers in Nederland zijn niet bekend, omdat veel homo's joods waren of in het verzet zaten en dus bij veroordeling niet het stempel 'homo' kregen. In ieder geval duizenden, bekend en onbekend, hebben de oorlog niet overleefd. Ze worden tegenwoordig herdacht, maar het houdt nog steeds niet over...



ALGEMENE LEDENVERGADERING COC NoB 17 JUNI

Beste leden, onze komende ALV wordt gehouden op woensdagavond 17 juni.

Door de Corona-richtlijnen en/of ons eigen gezond verstand kan het zijn dat we niet fysiek bij elkaar kunnen komen. Statutair en praktisch is het toch gewenst dat we een ALV in de eerste helft van 2020 houden. Voor het geval dat een bijeenkomst echt niet kan, denken we na over digitale alternatieven. We willen nog even de nieuwe richtlijnen van de overheid afwachten en laten jullie dan zo snel mogelijk weten in welke vorm we gaan ALV- en. Tot dan: hou het veilig!

Het bestuur COC NoB



HOMOGEN

In de december/januari BosschRoze schreef Kees in zijn column geschrokken te zijn van een redelijk recent genetisch onderzoek dat nogal wat stof deed opwaaien. Echter, zijn angst voor een heropening van de discussie over homoseksualiteit als gegeven lijkt me niet nodig. In de NRC stond als belangrijkste conclusie niet zozeer dat 'het homogeen niet bestaat', want één homogeen zou wel erg onwaarschijnlijk zijn. Echter wel werd geconstateerd dat in een groep van ongeveer 500.000 mensen, die ooit minstens één gelijkgeslachtelijke seksuele ervaring hadden, nauwelijks enige genetische aanwijzing te vinden was voor een homoseksuele aanleg. Een volstrekt logische en te verwachten uitkomst, maar wel een die totaal niets zegt over het al dan niet bestaan van een genetische aanleg voor homoseksualiteit.



Toen ik net uit de kast was, bijna 20, en net mijn eerste homoseksuele ervaringen had gehad, vertelden nogal wat van mijn hetero vrienden, tot mijn grote frustratie en verbazing, dat zij op de padvinderij, in het zwembad of bij 'de voetbal' weleens met een andere jongen 'gerommeld' hadden. Allemaal zijn ze min of meer gelukkig getrouwd of inmiddels (gelukkig) gescheiden, met diverse kinderen en kleinkinderen en noemen ze zich hun hele leven al hetero. Bij gelegenheid wat 'rommelen' bestempelt je kennelijk nog niet tot lid van de doelgroep 'homo'. Stel je voor dat je wilt kijken of Lionel Messi, Frenkie de Jong, Cristiano Ronaldo, Memphis Depay, Megan Rapinoe of Vivianne Miedema en nog talloze andere voetbalhelden en heldinnen misschien een zekere genetische verwantschap hebben, n.l. het 'voetbalgen'. Vervolgens ga je de genen onderzoeken van zo'n beetje iedereen die ooit weleens tegen een balletje getrapt heeft, ook al doet die verder niet aan voetbal. Ik garandeer je een zelfde uitkomst als van dit vreemde homogeen-onderzoek: geen of vrijwel geen genetische overeenkomsten! Wil je wel een zinnig onderzoek doen, dan moet je je beperken tot mensen zoals ik, die op enig moment beseften en accepteerden dat ze op mensen van hetzelfde geslacht vallen, en daar vervolgens hun (seks)leven naar 'ingericht' hebben.



Is een andere conclusie, n.l. dat seksuele voorkeur niet vast zou liggen, eventueel wel acceptabel? Ja en nee. Ik wil best geloven, dat je omgeving enige, marginale invloed op je seksualiteit of de ontwikkeling daarvan kan hebben. Denk aan mensen die opgroeien in landen waar het begrip of de mogelijkheid homo te zijn, ja zelfs het woord 'homo', niet eens bestaat. Of waar er op homogevoelens de doodstraf staat. Dan zal er best een bewuste of onbewuste onderdrukking van die wel degelijk bestaande gevoelens zijn en daarmee een negatieve invloed. Maar dat mensen eerst hetero zouden zijn, en dan later in hun leven 'opeens' of heel geleidelijk van seksuele voorkeur zouden veranderen, dat wil er bij mij niet in. Ik geloof niet in verandering, wel in (zelf)ontdekking. Inmiddels 'loop' ik al 47 jaar mee in de homowereld. Alle mannen en vrouwen welke op latere leeftijd, soms na vele jaren van een heterohuwelijk voor hun homoseksualiteit uit kwamen, die ik ooit gesproken heb, vertelden eigenlijk allemaal, dat die gevoelens er wel degelijk altijd al - ergens - waren.

Ik het met Kees eens dat dit 'onderzoek' onze emancipatie bepaald niet bevordert. Het is eerder tendentius dan onthullend. Reden te meer voor onderzoekers en serieuze kranten als de NRC, heel zorgvuldig te kijken wat ze publiceren, welke koppen ze er boven zetten en critici vooraf de kans te geven kanttekeningen te plaatsen.

Ruud Maltha

advertenties

Persoonlijk, betrokken...
gemoedelijk en vooral menselijk.

Voor een
uitvaart op maat

Ook als u elders verzekerd bent.

PASSEND BINNEN IEDERS BUDGET

Koenen-Oel
Uitvaartverzorging

UITVAARTCENTRUM
DEN DUNGEN
Litsersstraat 40 | Den Dungen

WWW.KOENEN-OEL.NL
073 59 437 66

FGNT

Daag en nacht bereikbaar

Like COC Noordoost Brabant
op Facebook of Twitter

of ga naar www.cocnoordoostbrabant.nl

DE LEKKERSTE BOURGONDISCHE BROODJES!

www.bufkes.nl

Kijk op onze website voor een overzicht van onze heerlijke lekkernijen die wij elke dag voor u maken. Van heerlijke gebakjes, vlaaien, luxe broden en belegde broodjes.

Brood- en Banketbakkerij
"De Krakelinghe Buffkes"
Leeuwwaterlaan 97-99
's-Hertogenbosch
073-6233007

de Krakelinghe...LEKKER VAN UW BAKKER!
www.dekrakelinghebufkes.eu

Praktijk voor natuurgeneeskunde VoKo

Innorige rust voor lichaam en geest

Voetreflex - Tarot - Reiki - Reading (aan huis)
Healing - Coaching - Mailconsult

Afhankelijk van je verzekering worden mijn behandelingen door alle zorgverzekeraars vergoed. Daarbij heb je geen verwijzing van de huisarts nodig. Bij praktijk voor natuurgeneeskunde VoKo ben jij in deskundige handen.

www.praktijkvoko.nl

Marconistraat 46 - 5223 CH - 's-Hertogenbosch
Voor afspraak of meer info: 06-15192150 of praktijkvoko@gmail.com

Tuincafé de Witte Zwaan

Diner - Lunch - Borrelen - Feesten
Tapas - High Tea

Hoogstraat 30, 5258 BD Berlicum | www.dewittezwaan.com | info@dewittezwaan.com

www.woudesign.nl

KRASSE ROZE KNARREN m/v/t/i

De Gemeente Den Bosch vroeg onlangs alle verenigingen en organisaties of ze wilden kijken of in deze corona tijden hun leden of cliënten niet vereenzaamden, in sociaal isolement verkeerden, of behoefte aan hulp hadden.

GAY LIVES MATTER

Ook ons COC-bestuur voelde zich geroepen en dus hebben we al onze wat oudere leden gebeld. De grens hebben we gelegd op 1950; ben je daarna geboren, dan zijn we er van uitgegaan dat je in principe zelfredzaam bent.

De telefoontjes toonden aan dat onze oudere leden, overwegend mannen (en enkele stevige dames), echte krasse knarren zijn. Een opmerkelijke, maar niet verrassende conclusie. Bovendien behept met gevoel voor humor, gelukkig. Iedereen bleek opgewekt, vol goede moed en, nog belangrijker, gezond! Wat wellicht een rol speelt bij de vele alleenstaanden, is dat ze - noodgedwongen - al zelfredzaam en zelfstandig waren vóór Corona zich opdroogde.

Een andere constatering was dat er nog al wat telefoonnummers uit ons ledenbestand niet meer in gebruik zijn. Dat is eigenlijk zo gek niet, want veel vaste nummers worden opgezegd en mobiele nummers worden bij een ander abonnement nogal eens gewijzigd. Op zich is dat niet erg, maar mocht dit voor u gelden, wilt u dan a.u.b. uw nieuwe nummer doorgeven via ons e-mailadres

➔ info@cocnoordoostbrabant.nl

Vast veel dank daarvoor! Je weet maar nooit waar het ooit nog eens goed voor is.

COC NoordoostBrabant



IDAHO 17 MEI

Op 17 mei is het IDAHO. Normaliter organiseren COC NoB en de Regenboogsteden dan activiteiten. In deze onzekere tijden zullen dat geen fysieke bijeenkomsten zijn. Hou de social media in de gaten voor wat er wel gebeurt!

OISTERWIJK REGENBOOGGEMEENTE

Soms vallen dingen samen en laat het nuttige zich als vanzelf met het aangename verenigen. Eind januari waren we door Thierry Koningsstein, frequent aanwezig op Facebook, meestal als voorvechter van de LHBTI gemeenschap, en bestuurslid van COC Breda/Tilburg, uitgenodigd een filmvoorstelling van Love Simon bij te wonen in de schitterende bibliotheek van het mooie Oisterwijk.

Ook Oisterwijk voegde zich vorig jaar, op initiatief van wethouder Inge van Beers bij de Nederlandse Regenbooggemeentes, net als Haaren. De bibliotheek had haar filmzaal beschikbaar gesteld en een speciale afdeling lhbt-gerelateerde boeken ingericht en zowel Inge als Thierry hielden een inleidend praatje. Het was erg gezellig, maar helaas niet heel druk en dat was natuurlijk om meerdere redenen een beetje jammer. Maar de mensen die er wel waren hadden allen het - roze - hart op de juiste plaats en zagen een lieve en ontroerende film.



Love Simon: Een gelukkig heel 'normale', doorsnee highschool leerling wordt verliefd op een e-mail contact. Het is een jongen die zich Blue noemt, bij hem op school, die weet wie Simon is, maar die voorlopig anoniem wil blijven. Simon barst natuurlijk (als nieuwsgierige nicht -)) van die nieuwsgierigheid en heeft diverse vermoedens, en denkt het op een bepaald moment zelfs zeker te weten, maar..... dat blijkt uiteindelijk toch tegen te vallen! Al valt het op het eind dan toch ook wel weer vreselijk méé. Intussen komt Simon, voetje voor voetje, steeds verder uit de kast, maar tussen al die bedrijven door, wordt hij door een klasgenoot zelfs even flink gechanteerd. De film, als echte feel good movie, heeft een -

tamelijk - verrassend, maar gelukkig wel heel happy, roze end! Sentimenteel als wij zijn, hielden we het, net als bij het boek, niet helemaal droog en we waren zeker niet de enigen. Al waren wij wel de enigen die het ruiterlijk toegaven. Leuke nabespreking met Thierry, wethouder Inge en een aardige, wat officieel autistische jonge - homo - man, waaruit je wel kon opmaken, dat er veel enthousiasme is bij veel partijen daar in Oisterwijk om er een mooie regenboog van te gaan maken.

Toen we even op het internet checkten hoeveel en welke officiële Regenboogsteden we

hebben, viel ons op dat het er maar 54 zijn. Deze gemeentes/steden hebben een verklaring met het ministerie getekend en krijgen in aanvulling op hun eigen inzet rijkssubsidie voor een regenboogbeleid. Veel andere gemeentes roepen gewoon zichzelf uit tot regenbooggemeentes en doen, zoals hier dus Oisterwijk, soms de mooiste dingen. Maar officieel tellen ze helaas niet mee. Iets voor het Landelijk COC om daar eens een mouw aan te passen? Hoe dan ook, we hadden een leuke avond, en lhbt- emancipatie ten spijt, is dat toch ook heel belangrijk. Voor ons althans!

Ga sporten

i.v.m. Corona wordt er dit seizoen helaas niet meer in clubverband gesport. Gezondheid voorop. Tot spoedig.

Dinsdagavonden 20:30 - 22:00 uur

ZLG Badminton

Sportzaal Engelerhout - Engelerpark 3 - Den Bosch

Donderdagavonden 20:00 - 21:30 uur

ZLG Volleybal

Sportzaal Educatief Centrum Hintham - Vincent van Goghlaan 28 - Rosmalen
Info: zlgdenbosch.nl

AGENDA

Raadpleeg de betreffende website / facebookpagina om te zien of een activiteit WEL of NIET doorgaat.

MEI 2020

Zondag 3 mei
Wandelclub "Zusje Van"

Wandelclub voor lesbische vrouwen
Info: wandelclubzusjevan@gmail.com
- [Facebook.com/Wandelclub-Zusje-Van-1523862491256623/](https://www.facebook.com/Wandelclub-Zusje-Van-1523862491256623/)

Maandag 4 mei
Nationale Herdenking Afgelast i.v.m. Corona

Wel Kranslegging in kleine kring bij: Oorlogsmonument Casinotuin, 's-Hertogenbosch
Oorlogsmonument Nieuwe Hescheweg Oss

Dinsdag 5 mei
Bevrijdingsfestival in 's-Hertogenbosch Afgelast i.v.m. Corona

Zaterdag 9 mei 15:00 - 19:00 uur
Café OokZo!
Homosoos voor mensen met een verstandelijke beperking
Info: <https://www.facebook.com/cafeookzo/>
de Bank van Leening - Schilderstraat 33 - Den Bosch

Zondag 10 mei 13:00 - 17:00 uur
Jong & Out Den Bosch

Maandelijks activiteit voor jongeren
Locatie en aanmelding: www.jongenout.nl

Zondag 24 mei 15:00 - 19:00 uur
MiddagSalon

Info: www.cocnoordoostbrabant.nl
De Knillispoort - Korte Waterstraat 15 - Den Bosch

JUNI 2020

Zondag 7 juni
Wandelclub "Zusje Van"

Wandelclub voor lesbische vrouwen
Info: wandelclubzusjevan@gmail.com
- [Facebook.com/Wandelclub-Zusje-Van-1523862491256623/](https://www.facebook.com/Wandelclub-Zusje-Van-1523862491256623/)

Zaterdag 13 juni 15:00 - 19:00 uur
Café OokZo!

Homosoos voor mensen met een verstandelijke beperking
Info: <https://www.facebook.com/cafeookzo/>
de Bank van Leening - Schilderstraat 33 - Den Bosch

Zondag 14 juni 13:00 - 17:00 uur
Jong & Out Den Bosch

Maandelijks activiteit voor jongeren
Locatie en aanmelding: www.jongenout.nl

Woensdag 17 juni
Algemene Ledenvergadering

Zie aankondiging elders in dit blad

Zondag 21 juni v.a. 15:00 uur
SisZta Vrouwenborrel

Info: [Facebook.com/SisZtavrouwenborrel/](https://www.facebook.com/SisZtavrouwenborrel/)
Café de Keulse Kar - Hinthamerstraat 101 - Den Bosch

Zondag 28 juni 15:00 - 19:00 uur
MiddagSalon

Info: www.cocnoordoostbrabant.nl
De Knillispoort - Korte Waterstraat 15 - Den Bosch

JULI 2020

Zondag 5 juli
Wandelclub "Zusje Van"

Wandelclub voor lesbische vrouwen
Info: wandelclubzusjevan@gmail.com
- [Facebook.com/Wandelclub-Zusje-Van-1523862491256623/](https://www.facebook.com/Wandelclub-Zusje-Van-1523862491256623/)

Zaterdag 11 juli 15:00 - 19:00 uur
Café OokZo!

Homosoos voor mensen met een verstandelijke beperking
Info: <https://www.facebook.com/cafeookzo/>
de Bank van Leening - Schilderstraat 33 - Den Bosch

Zondag 12 juli 13:00 - 17:00 uur
Jong & Out Den Bosch

Maandelijks activiteit voor jongeren
Locatie en aanmelding: www.jongenout.nl

Zondag 26 juli 15:00 - 19:00 uur
MiddagSalon

Info: www.cocnoordoostbrabant.nl
De Knillispoort - Korte Waterstraat 15 - Den Bosch